

Mijn voeten gaan vertragen Heer, ik ben zo moe. Zij zullen enkel dragen Heer, mij naar U toe.
Ik vraag geen aardse schatten meer, ik dorst naar U. Mijn hart zal nimmer rusten Heer, tot ik rust bij U.



de heer
Odiel Van Vynckt
echtgenoot van mevrouw Margriet Engels

Geboren op 1 mei 1925 te Oostveld-Oedelem, overleden in het AZ Sint-Jan te Brugge op 10 december 2020
in het bijzijn van zijn geliefden, gesterkt door de ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

*Lid van KWB Maldegem - Steunend lid van verscheidene christelijke en humanitaire verenigingen
Rustend hoofddouanebeambte*

Vereremerkt met eretekens Burgerlijke Medaille 1e en 2e klasse en Ridder in de Orde van Leopold II

In deze uitzonderlijke tijden vindt de uitvaartliturgie van Odiel plaats in intieme kring,
in de Sint-Barbarakerk te Maldegem, gevolgd door de nederzetting
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Dit melden u met droefheid:

Margriet Engels

zijn echtgenote

Freddy en Marie-Jeanne Devolder - Van Vynckt,

Peterjan en Ruth Janssens - Devolder, Lars, Dries

Tom en Sofie Devolder - Van den Bossche, Tuur, Fleur

*zijn kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Delen mee in de rouw: zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
van de families Van Vynckt, Engels, Hudders en Heyndrickx.

Dank aan en waardering voor: zijn huisarts Dr. Pieter Boudt, Familiehulp,
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Jan te Brugge, afdeling Geriatrie,
de burens, zijn vele vrienden, in het bijzonder Daisy en Eric.

Gedenk Odiel in uw gebed, moge hij ruste in vrede.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: 9990 Maldegem - Popkensstraat 6