

Zijn leed is geleden,
de cirkel is rond,
nu krijgt hij de rust
die hij hier niet meer vond.

de heer
Arthur De Baere

Geboren te Oedelem op 31 december 1933,
thuis te Kleit, omringd door zijn geliefden,
rustig van ons heengegaan
op 25 oktober 2020.

In deze uitzonderlijke tijden vindt de afscheidsplechtigheid van Arthur plaats
in intieme kring
in de aula van het Rouwcentrum Colmann te Maldegem,
gevolgd door de nederzetting van de asurne
in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats te Kleit.

Dit melden u diep bedroefd:

Denise Longueville

die hem met liefdevolle zorgen omringde

de kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen van Denise en Walter

Delen mee in de rouw:

zijn zus, broer, schoonzus, neven en nichten

Dank aan en waardering voor:

zijn huisarts Dr. Stefaan Gantois en Dr. Dimitri Van Landegem,
zijn thuisverpleegkundigen van het team Greta Van Canneyt, de Palliatieve Thuiszorg,
zijn kinesist Luc Van Landschoot en allen die Arthur met zorg, vriendschap
en genegenheid hebben omringd, in het bijzonder Sabine.

U kunt Arthur een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Colmann,
dinsdag en woensdag, telkens van 15-19 uur.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Rouwadres: Familie Arthur De Baere p/a Rouwcentrum - Funerarium Colmann,
Gentse Steenweg 137a, 9990 Maldegem - Tel. 050 - 71 78 79 - rouwcentrumcolmann@telenet.be - www.colmann.be