

Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga

Vertel dan aan de bomen

Hoeveel ik van je hield

Vertel het aan de wind,

Die in de bomen klimt

Of uit de takken valt,

Hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind

Dat jong genoeg is om het te begrijpen

Vertel het aan een dier,

Misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen

Vertel het aan de stad

Hoe lief ik je had.

Maar zeg het aan geen mens.

Ze zouden je niet geloven dat

Alleen maar een man alleen maar een vrouw

Dat een mens een mens zo liefhad

Als ik jou.

Hans Andreus

Laurent Van de Velde

“Rietje Koane”

28.10.1944 - 22.08.2021

Lieve Keirse

Lien Van de Velde

Bart Van de Velde

 Dré

Laurette en Boudewijn, Roland en Dorine, Linda en Aloïs,

Marie-Rose en Daniël, Pia en Daniël, Lutgarde en Jan, Geert en Marijke,

Marc en Greta, Hilde en Frank, Philippe † en Sabine,

alsook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

en allen die samen met Rietje op stap zijn gegaan ...